

## Det Gamle Testamente

Papirer der er udarbejdet til denne undervisning, kan hentes elektronisk på [www.pinsekirken-bornholm.dk/bibelskole](http://www.pinsekirken-bornholm.dk/bibelskole)

### INTRODUKTION:

**Det Gamle Testamente** er en betegnelse for første (og mest omfattende) hoveddel af den kristne bibel (39 bøger) – den anden hoveddel er Det Ny Testamente (27 bøger). Det gamle testaments skrifter udgør tillige Tanakh, den jødiske bibel, og betragtes af både kristne og jøder som **kanonisk**.



Kanon kommer af græsk og betyder rettesnor eller doktrin, og begrebet bruges om den officielle samling af bøger og helligskrifter inden for en given religion. Begrebet bruges først og fremmest om kristendommens kanon, dvs. den officielle samling af skrifter, som er blevet optaget i Bibelen, og som anses for sande og nødvendige for Bibelens samlede helhed. Begrebet anvendes også indenfor en række andre religioner.

(NB: Betegnelsen Det gamle testamente er udtryk for en kristen opfattelse, da den indebærer, at der findes et nyere testamente. Jødedommen anerkender ikke Det Nye Testamente og dermed heller ikke betegnelsen Det Gamle Testamente. En mere neutralt betegnelse er Den Hebræiske Bibel.)

Det Gamle Testamente spænder over en lang række **skrifter af vidt forskelligt indhold: historiske beretninger, poesi, filosofi, profetier m.m.** Skrifterne er for størstedelens vedkommende oprindeligt skrevet på hebræisk, omend enkelte passager, særligt i Daniels Bog, er på aramæisk.

**Den hebræiske bibel (Tanakh)** inddeles traditionelt i tre afsnit: Loven (heb. Torah), Profeterne (heb. Nevi'im) og Skrifterne (heb. Kethuvim). Navnet betegner opbygningen, der i øvrigt er anderledes end den kristne, da den afspejler de tre tempi, Tanakh er samlet i.

Torahen (og i videre omfang hele tanakh, dvs. hele den hebræiske bibel) er i jødedommen den primære helligtekst og var det således også for Jesus og de første kristne, men i løbet af de første

efterkristne århundreder fik en række af de tidligste kristne skrifter også status som hellige tekster, hvorved en decideret nytestamentlig kanon opstod. Denne kan med nogen ret siges i kristendommen at tage præcedens over Det gamle Testamente.

Traditionelt, dvs. siden Luthers (1483-1546) første oversættelse til tysk, har der været en tradition for teologisk at bearbejde oversættelsen af Det gamle Testamente, således at mangfoldige steder i det de hebraiske og aramæiske tekster fremstod som profetier om Kristus. Også i den nyeste danske bibeloversættelse fra 1992 er der mangfoldige ændringer i forhold til en videnskabeligt forsvarlig oversættelse, der har tjent til at få skabt større overensstemmelse mellem Det Nye Testamente og den hebraiske bibel. Den første bibel blev trykt af Gutenberg d. 23. februar 1455. (Note 1)

**Torah** (heb. "lov") er navnet for de fem Mosebøger, der starter med verdens skabelse i 1. Mosebog og slutter med Moses' død. Torah indeholder også Moseloven.

**Nevi'im** (heb. "profeter") opdeles i "tidligere profeter", Josvabogen, Dommerbogen, Første og Anden Kongebog, Første og Anden Samuelsbog, og "senere profeter", Ezekiels Bog, Jeremias' Bog, Esajas' Bog og de 12 mindre profeter.

**Kethuvim** (heb. "skrifter") indeholder senere bøger, fx Ezras Bog, Første og Anden Krønikebog, Ordsprogenes Bog og Højsangen.

Wikipedia

### **Bibelselskabets introduktion til Det Gamle Testamente:**

Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter

Inden for de protestantiske kirker har man én opbygning og udgave af Det Gamle Testamente, inden for den katolske kirke en anden og inden for jødedommen en tredje. [Se rækkefølgen af skrifterne](#) i den udgave af Det Gamle Testamente, som man bruger i de protestantiske kirker.

Inden for den katolske kirke inkluderer man derudover også i [den gammeltestamentlige kanon](#) de skrifter, som protestanter betegner som de gammeltestamentlige [apokryfer](#). Det katolske navn for disse skrifter er derfor de deuterokanoniske Skrifter. [Læs mere om, hvad apokryfer er her](#)

Men de store kristne kirkesamfund er enige om at lade Det Gamle Testamente slutte med profeten Malakias' Bog. Der er tale om en lille profetbog, som slutter med en forudsigelse af profeten Elias' komme. Han skal komme for at vende fædres og sønners hjerter til hinanden ([Malakias' Bog 3,24](#)).

Det tolkes i en kristen sammenhæng som en profeti, der tydeligt peger frem mod Det Nye Testamente, og som dermed er en forudsigelse af Kristus' komme. I det hele taget har kristne lige fra allerførste færd læst dele af Det Gamle Testamente som et løfte om Kristus.

Inden for jødedommen har man de samme 39 bøger i Det Gamle Testamente som i den protestantiske kanon, men i en anden rækkefølge. Blandt andet er det sidste skrift ikke Malakias' Bog, men Første Krønikebog og Anden Krønikebog, hvis sidste ord handler om Templets genopførelse i Jerusalem. Dette peger i den jødiske tradition frem mod den Messias, som man venter og håber på, og mod det han skal gøre.

Med disse forskellige slutninger på Det Gamle Testamente inden for henholdsvis jødedom og kristendom får man et tydeligt indtryk af, hvad de to religioner lægger vægt på og ser frem til.

*Til brug for undervisningen i Det Gamle Testamente, udleveres en tidslinie over de vigtigste begivenheder i perioden fra skabelsen år -4004 til år -433, hvor Nehemias kaldes hjem til Babylon. Det er kun et uddrag af en omfattende tidslinie.*

*Den samlede tidslinie kan hentes her (engelsk): [biblehub.com/timeline/#ot](http://biblehub.com/timeline/#ot)*

**Det er jo umuligt at komme igennem Det Gamle Testamente på et par aftener og derfor er undervisningen lagt til rette, så vi kun uddyber visse vigtige begivenheder.**

**Vi følger disse emner:**

1. **Skabelsen og syndefaldet**
2. **Syndfloden og Noa**
3. **Babelstårnet**
4. **Jakobs 12 sønner - stammerne**
5. **Den næstyngste af Jakobs sønner - Josef og hans liv**
6. **Udgangen af Ægypten og ørkenvandringen**
7. **Cirka 70 års fangenskab i Babylon og folkets hjemkomst**
8. **Nehemias der genopbygger byen i år -444 til år -433**

**Derefter er der ingen større begivenheder nævnt i Det Gamle Testamente de næste 433 år til Jesus blev født og vi kommer ind i Det Nye Testamente.**

**Det Gamle Testamente består ikke kun af bøger, men bøgerne indeholder massevis af beretninger der både har historisk indhold men også beretninger der peger hen mod Jesus og Det Nye Testamente og beretninger der styrker vores åndelige liv. Jeg vil nødeig undvære Det Gamle Testamente.**

Spørgsmål:

Har du læst Det Gamle Testamente før i sin helhed eller i uddrag?  ja  nej

Hvis ja, hvilken bog synes du bedst om i GT? \_\_\_\_\_

Hvis ja, hvilken beretning synes du siger dig mest? \_\_\_\_\_

Var det nyttigt med oversigten i hænderne?  Kendte opdelingen i forvejen  
 ja  nej

Hvormange kapitler(salmer) har vi Salmernes bog \_\_\_\_\_

Hvad er det længste kapitel i Gamle Testamente \_\_\_\_\_

Hvor er det midterste vers i Bibelen? \_\_\_\_\_

Hvor mange "små" profeter har i Gamle Testamente? \_\_\_\_\_



